



Sinterklaas bij Vlamingen in Surrey

Beste Vlamingen in Surrey,
beste vrienden,

De Sinterklaastijd is weer aangebroken !!! Het is echter een ongewone Sinterklaastijd geworden....
dus de **Kook Piet gaat voor de mama's/papa's een verrassing organiseren...**

Dit is een bericht van de Kook-Piet !!

Hallo **speculaas liefhebbers** ... ik heb gisteren speculaas gebakken ... en het was heel gemakkelijk en heel lekker ... iets om te proberen, iets om met de kinderen te proberen, iets om samen te proberen

Ingrediënten :

500 gr zelfrijzende bloem

200 gr boter

2 eieren

300 gr donkere suiker

een koffielepel kaneel

enkele druppels amandeleessence

Meng alles onder mekaar en laat het mengsel opstijven in de koelkast ...

Zorg dat dit klaar is tegen dat jullie kinderen de Sint gaan ontmoeten (14.00 u)... perfecte timing voor het opstijven van het mengsel want ...

... als de Sint alle kinderen gezien en gesproken heeft (ongeveer 15.30 u) zal de Kook-Piet het scherm overnemen om **met de mama's/papa's de speculaas-koekjes verder af te werken.**
Zorg misschien dat je een paar leuke vormpjes bij de hand hebt !

Ik hoop dat alle mama's en papa's deze korte kook-sessie zullen bijwonen !

Succes, veel plezier en smakelijk !!

